

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord

Rom 10,17

Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i!

Sæsonens tema:
"Udvalgt af Kristus"

En kursusaftens forløb:

- Kl. 19.30 Sang/indledning
- Ca. kl. 19.45 Behandling af emnet
- Ca. kl. 20.30 Sang
- Ca. kl. 20.40 Drøftelse af emnet i grupper samt kaffe (samtaleoplæg uddeles)
- Ca. kl. 21.15 Sang/afslutning
- Kl. 21.30 Hjem

Kontakt:

Ring gerne for at høre nærmere

Sognepræst:

J. Søndberg-Madsen

Lendumvej 60

Thorshøj

9750 Østervrå

Tlf.: 98 95 60 43

E-mail: sognepraesten@gmail.com



Kristne

Kerneverdier

2012–2013

Mødested

Missionshuset,

Vrængmosevej nr. 7,

Kl. 19.30—21.30

Udvalgt af Kristus



Udvalgt til?

Har du tænkt på, at længe før, du blev født – ja, længe før verden blev skabt, har Gud udvalgt dig til at være et af hans troende børn!

Mon ikke vore tanker forbløffes bare en lille smule, når vi tænker over at vores tro på Kristus er blevet planlagt af Gud for evigheder siden.

Gud ønsker, de kristne skal finde trøst i denne tanke. Det er en af teologiens centrale læresætninger og kaldes for læren om forudbestemmelsen eller predestinationen.

Gud vil, vi forstår, hvordan vi er udvalgte/forudbestemte ved hans nåde. Guds vilje er, at vi trøstes og opmuntres jo mere vi finder ud af, at Gud havde planer med os fra evighed af.

Læren om forudbestemmelsen har meget at give os i vores hverdag som kristne

1. Den viser os, at vi er frelste alene ved Guds nåde og beslutning og ikke ved noget i os selv.
2. Den får os til at fokusere på Kristus som det centrum, Bibelen, bekendelsen og den lutherske teologi handler om.
3. Den forsikrer os om, at vi ikke skal frygte for vores fremtid, fordi Gud har kontrol over fortid, nutid så vel som al fremtid.
4. Den styrker vores kald til at være kristen kirke med hjerte og missionstanker for de ufrelste.
5. Vi bekræftes i, at Gud har udvalgt os til at være særlige – forskellige fra andre mennesker – hellige og uden fejl for Guds ansigt (Ef.1, 4).

Læren om udvælgelsen er dybe tanker, der til alle tider har rørt sig i menneskesindet. Uanset hvor modne kristne vi er, har vi spørgsmål om emnet. Og en del kom på vildspor, fordi de forsøgte at besvare deres spørgsmål ud fra den menneskelige fornuft. Vi må være klar over, at fornuften ikke kan besvare spørgsmål, der rækker ind over evighedens grænser. Skal vi vide noget, må vi gå til Guds eget ord.

Et eller andet sted, skrev Luther, at Gud har givet mennesker fornuft. Derfor ved de, hvordan man malker en ko, de ved hvordan man lægger bidsel i munden på en hest og de ved, at 100 gylden er mere en 10 gylden. Og det er her, mennesker skal bruge deres visdom og fornuft. Men når det gælder spørgsmål om, hvordan vi bliver frelst og andre spørgsmål, der drejer sig om troen og himmelen, skal vi lade fornuften ligge. Fornuften skal sige: jeg forstår ikke dette! Derfor vil jeg lytte til, hvad Gud selv har at sige om disse ting.

... giv mig indsigt i dine forordningers vej, så jeg kan grunde over dine undere Sl 119,27

Guds nåde sejrer over lidelse og modgang

Rom. 8, 18—39

Torsdag den 2. maj 2013

Formål

1. At få forståelse for, at alt, hvad der sker i vore liv er til bedste og gavn for det enkelte menneske.
2. At afslutte dette kursus i ”Forudbestemmelsen” med en opmuntring til at leve frimodigt i troen på, at alt er i orden, og at alt har været i orden fra evigheder af.

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? v32 Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? v33 Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. v34 Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. v35 Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? Rom 8,31 - 8,36

Introduktion

Syndefaldet er årsag til, at hele skabningen sammen med Helligånden, der bor i de troende, beder til Gud om udfrielse fra denne verdens trængsel. Og det forkyndes os, at denne udfrielse er planlagt. Intet skal få lov at hindre den.

Disposition

1. Skabelsen sukker længselsfuldt efter at blive genindsat i det forhold den mistede ved syndefaldet.. Jorden er ikke vores hjem. Det er himmelen.
2. I lyset af, hvad Gud har gjort for os, er konklusionen, at intet kan tage Guds nåde og vores håb om frelse fra os.

Opsummering

Lidelse og modgang er en del af menneskelivet – og det kristne liv. Men Gud arbejder for, at alt i sidste ende skal virke til bedste for os. Pga. Guds evige beslutning er vi berettigede til hans omsorg og kærlighed. Derfor er alt i vore liv med til at fremme Guds nåde over os. Også disse ting er med til at fremme Guds forudbestemte beslutning.

Forberedelse:

Læs Romerbrevet kapitel otte!

Praktisk anvendelse af forudbestemmelsen

Torsdag den 4. april 2013

Formål

1. At blive styrket i troen ved at bruge læren om udvælgelse og forudbestemmelse i sit daglige kristenliv.
2. At få forståelse for, hvor stor velsignelse Gud skænker gennem denne lære.

Introduktion

Læren om forudbestemmelse er ikke tomme og teoretiske ord der skal glæde kloge teologer, når de diskuterer. Det er derimod en lære, der påvirker vores kristenliv, idet den konstant driver os til Kristus, til korset og Guds nåde.

Disposition

1. Trøst i tid med prøvelser.
2. Forudbestemmelse – ikke givet for at skænke kødelig sikkerhed.
3. Forudbestemmelse leder os i et liv i tjeneste for Gud.
4. Forudbestemmelse modvirker sammenblanding af lov og evangelium.
5. Forudbestemmelse er et kald til mission.

Opsummering

- Forudbestemmelsen er en trøstende lære fra Guds ord, der opmuntrer til at leve kristenlivet med de byrder, der nu engang er, og til at være i frimodig forventning om det evige håb.
- Den beskytter de troende mod falske lærdomme, der berøver dem Guds nåde.
- Den motiverer til missionsarbejde, idet den overbeviser om, at Gud vil fortsætte med at samle de udvalgte ved at bruge andre kristne til at forkynde hans frelsende ord.

Forberedelse

Repetér forskellene i synet på forudbestemmelse, du lærte sidste gang!

En har sagt: Når du begynder at forstå, du ikke forstår, da er du begyndt at forstå noget. Hvorfor er dette i særlig grad sandt i spørgsmålet om, hvorfor nogle er frelst og andre ikke er?

Kristne kerneværdier...

Er titlen på et kursustilbud, til den der ønsker at gå i dybden med kristendommens centrale spørgsmål.

Hver sæson har sit eget tema, der behandles over otte kursusaftener. Undervisningen er delt således, at først er der foredrag/forkyndelse vedr. aftenens tema. Dernæst samtale i grupper.

Formålet er at styrke den kristne tro på et bibelsk og evangelisk-luthersk grundlag. At oplære, vejlede, opmuntre og inspirere ud fra Bibel og kirkens bekendelsesskrifter.

Ønsket er, at kurset vil være et godt og varmt fællesskab, hvor kirkens Herre, Jesus Kristus, bliver gjort levende og personlig for den enkelte deltager.

Sognepræst J. Søndberg-Madsen.

"Udvalgt af Kristus" Program for 2012—2013

<i>Tema</i>	<i>Dato</i>
Inden vi går i gang	20. sep. 2012
Vi er udvalgte	11. okt. 2012
Vores udvælgelse er i Kristus	22. nov. 2012
Vores udvælgelse sker ved Helligånden og nådemidlerne	3. jan. 2013
Det sikre grundlag for vores udvælgelse	7. feb. 2013
Falsk syn på udvælgelsen/forudbestemmelsen	7. mar. 2013
Praktisk anvendelse af udvælgelsen/forudbestemmelsen	4. apr. 2013
Guds nåde sejrer over lidelse og modgang	2. maj. 2013

Inden vi går i gang

Torsdag den 20. september 2012

Formål

At lægge grundlaget for at forstå læren om udvælgelsen.

Før vi kan gå i gang med læren om udvælgelsen/forudbestemmelsen, må vi have klart for os, hvordan Gud har besluttet sig at frelse mennesker.

Disposition

1. Alle mennesker er syndere, og af naturen åndeligt så fordærvede, at vi må lide en evig straf, dersom vi ikke får hjælp.
2. Gud ønsker, at alle mennesker skal frelses.
3. Gud har allerede forløst hele verden gennem sin søns Jesu Kristi offerværk.
4. Med lige stor alvor og indsats, kalder Gud ad alle mennesker uden undtagelse til tro.
5. Gud alene fremvirker troen i et menneskehjerte, og Gud alene opretholder den frelsende tro.
6. Hele æren for en synders omvendelse og frelse tilhører alene Gud.
7. At afvise Kristus i vantro og den deraf følgende konsekvens, som er evig fordømmelse, er helt og holdent det enkelte menneskes eget ansvar. Gud kan aldrig bebrejdes, at en synder går fortabt.
8. Gud bruger alene nådemidlerne til at frembringe et menneskes tro. Dåb og det, at man hører evangeliet frembringer tro på syndernes forladelse i hjertet. Nadveren skænker også tilgivelse og styrker troen.
9. Guds vilje, som er åbenbaret i hans ord, må altid stå over menneskets vilje og fornuft, også når det ordet siger, er på klar kollisionskurs med logik og fornuft.

Opsummering

Denne kursusdag har været brugt til at få et overblik over de basale læresætninger angående vores frelse fra synd. Den baggrund er helt afgørende for at kunne forstå læren om udvælgelsen, som vi tager fat på næste gang.

Forberedelse

Læs Rom. 3. Med udgangspunkt i v.v. 24 og 25 bedes du tænke over menneskets situation før Guds indgreb i verden, og tænke over, hvad det er, der får Gud til at handle gennem Kristus. Tænk over ordene: ufortjent, retfærdig og forløsning i vers 25.

Falsk syn på udvælgelsen eller—som det også hedder—forudbestemmelsen

Torsdag den 7. marts 2013

Formål

1. At forstå de grundlæggende misforståelser og vildfarelser, der ødelægger lære om forudbestemmelsen.
2. At forstå hvor vigtigt det er at værne om enhver kristen læresætning og især om læren om forudbestemmelsen.

Introduktion

Apostlen Paulus advarer sin ven, Timotheus:

For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører... 2 Tim 4,3

Disposition

1. Guds sandhed versus menneskelig mening.
2. Pelagius og Augustin.
3. Calvin og Armenius.
4. Luther og Melanchthon.
5. Lutherske dogmatikere.
6. Hvorfor ødelægger det falske syn på forudbestemmelsen hele vejen til frelse?
7. Spørgsmålet: hvorfor bliver nogle frelst og andre ikke, må stå ubesvaret.

Opsummering

Hvorfor nogle frelses og andre ikke!		
	Hvorfor er nogle frelst?	Hvorfor er andre fortabt?
Augustin og Calvin	Guds vilje	Gus vilje
Pelagianere (Katolicisme)	Menneskets vilje	Menneskets vilje
Luher/Skriften	Guds vilje	Menneskets vilje

Forberedelse:

Læs Luthers lille Katekismus (findes i salmebogen s. 968). Tredje led i trosbekendelsen om helligelsen: Hvad menes med, at man ikke kan tro af egen kraft?

Det sikre grundlag for vores udvælgelse

Torsdag den 7. februar 2013

Formål

1. Formålet med læren om udvælgelsen/forudbestemmelsen er, at vi skal trøstes i troen på, at vores frelse hviler på et helt sikkert grundlag, idet den bygger på Guds nåde fra først til sidst.
2. Når vi mener, at Gud vælger os pga. noget i os, da er grundlaget ikke længere sikkert.

Disposition

1. Den trøst som forudbestemmelsen giver, er ikke det samme som absolut sikkerhed i frelsesspørgsmålet.
2. Man kan ikke bare sige: ”Jeg er udvalgt. Gud er nådig. Derfor er det ligegyldigt, hvordan jeg lever og tror.”
3. Det vigtige er ikke at fokusere på forudbestemmelsen/udvælgelsen men på om jeg er i Kristus. Er jeg her, da er jeg også blandt de udvalgte.
4. En anfægtelse fra Satan, og kan lyde sådan: ”Hvis du kalder dig selv en af Guds udvalgte, hvorfor bliver det så ikke bedre med dit kristenliv?”
5. En anden anfægtelse fra Satan: ”Du kan ikke undslippe din skæbne. Hvis du ikke er en af de udvalgte, bliver du det heller ikke, uanset hvordan du så end lever dit liv!”
6. Om at blive forsikret i sin tro på forudbestemmelsen.

Opsummering

De, der tror på Kristus, kan være sikre på, at de er udvalgte til at tro og modtage evigt liv. Så længe vores fokus er på Kristus, vil læren om forudbestemmelse give os den trøst, Gud ønsker, den skal give os. Satan ønsker at stjæle trøsten fra os. Og han prøver ved at få os til at tænke på forudbestemmelsen som noget, der bygger på mennesket og ikke på Kristus. Når vi ved dette, er vi bedre hjulpet til at forstå, at vi må bruge Guds ord, hvor Helligånden åbenbarer Kristus for os, for at blive forsikrede om, at vi er under Guds nåde.

Forberedelse

Hvis du kender et kristent menneske fra en ikke-luthersk kirkesammenhæng, kunne du måske spørge vedkommende om, hvordan han/hun ser på læren om forudbestemmelse. Vær parat til at dele dine synspunkter med vedkommende.

Vi er udvalgte

Torsdag den 11. oktober 2012

Formål

1. At styrkes i troen på, at Gud har udvalgt os til Kristi medarbejdere fra evighed af.
2. At opmuntres ved at se, hvordan Paulus i Romerbrevet fremstiller udvælgelsen, efter at han har undervist i retfærdiggørelse ved tro.

Grundlaget for læren om forudbestemmelse

Den sandhed, at Gud fra evighed af i sin nåde har udvalgt mennesker til evigt liv ved troen på Jesus Kristus, og at denne tro virker i mennesker ved Guds ord og sakramenter.

Disposition

1. Udvalgt og retfærdiggjort.
2. Udvalgt til at være hellig.
3. Udvalgt til at være Guds arving.
4. Trøst dig! Velsignelsen tilhører dig, fordi Gud har udvalgt dig.

Opsummering

- Vi er kristne – ikke pga. noget i os, f.eks. gerninger – men fordi Gud ønsker, vi skal være kristne.
- Gud valgte os fra evighed af som sine kære børn. Gud er giveren, vi er modtagerne.
- Gud kaldte os til tro, ved hvilken vi modtager syndernes forladelse, retfærdiggørelse og arver evigt liv.

Forberedelse

Læs Romerbrevet kap. 1 – 8. Her finder vi et overblik over, hvad det vil sige at være en kristen.

Vores udvælgelse er i Kristus

Torsdag den 22. november 2012

Formål

1. At få forståelse for, at udvælgelsen er i Kristus.
2. At få forståelse for, hvad det vil sige at være udvalgt i Kristus.

Fra Konkordieformlen

artikel XI om Guds evige forudviden og udvælgelse stk. 4

"Guds evige udvælgelse gælder Guds børn. Den er en grund til salighed for dem, idet Gud selv har ordnet det sådan. Vores salighed er så grundsigret på denne Guds beslutning, at dødsrigets porte ikke skal få magt over den."

Disposition

1. Gud udvalgte os i Kristus Ef. 1, 4.
2. Udvalgt fra før verden blev skabt Ef. 1, 4.
3. Udvalgt til at være hellig og fejlfri i Kristus Ef. 1, 4.
4. I sin gode vilje forudbestemte Gud os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus Ef. 1, 5.
5. Til lov og pris for sin nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn Ef. 1, 6. (Er det os, der priser Gud for, hvad han er. Eller er det Gud, der priser os for, hvad han har gjort os til?)
6. Hvad det ikke betyder at være i Kristus.
7. Udvælgelsens forhold til troen (er jeg frelst ved udvælgelse eller ved tro).

Opsummering

- Før verden blev skabt udvalgte Gud os til at blive Kristi efterfølgere.
- Hellighed er afgørende for at komme i himmelen. Derfor udvalgte Gud os til at være hellige og uden fejl for hans ansigt i Kristus.
- I kærlighed udvalgte (adopterede) Gud os til sine børn i dåben.

Forberedelse:

Læs Efeserbrevet kap. 1, v. 1 - 12

Vores udvælgelse sker ved Helligånden og nådemidlerne

Torsdag den 3. januar 2013

Formål

1. Det er gennem hele Skriften, og ikke kun i Romerbrevet og Efeserbrevet, at spørgsmålet om udvælgelsen bliver behandlet.
2. I dag skal vi se, hvordan Skriften som helhed underviser os i, at vi er udvalgte fra evighed og bragt til tro i Guds time.

Disposition

1. Nådemidlerne og Helligånden er Guds værktøj, der skaber og opdrager troen.
2. Ordet og sakramenterne er Helligåndens værktøj.
3. Det er alt sammen alene Guds værk.

Opsummering

- Hvis troen frelser.
 - Hvis Gud selv skaber den frelsende tro.
 - Hvis troen kun kan komme af evangeliets ord.
- Så er troen ene og altid Guds egen handling med mennesker.

Forberedelse

Læs Fil. 2, 12 og Åb. 3,20 og tænk over, hvordan disse formaninger om at arbejde med frygt og bæven på sin frelse, samt være den, der skal åbne døren for Kristus kan stemme overens med, at frelsen ene og altid er Guds egen handling.